

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN MIJNHEER

SYLVA VAN DE MERGEL

Echtgenoot van Mevrouw

ZULMA MARROYEN

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke

den 7 Juli 1903, en go!vruchtig overleden te

Opbrakel, den 28ⁿ Februari 1941.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hard en zwaar is dezen slag en pijnlijk bovenmate deze beproeving : een goede echtgenoot, een brave vader, die al te vroeg wordt weggerukt uit zijn stil en vreedzaam huisgezin, meedoogenloos ontrokken aan de liefde van zijn vrouw en kind, aan de genegenheid van zijn familie en zijn vrienden.

'n Smartelijke kwaal hield hem weken lang op 't lijdensbed gekluisterd. — Zoo vurig hoopte hij weer spoedig zijn krachten weer te vinden en evenals voorheen, te werken en te zorgen voor de zijnen. — Helaas, het mocht niet zijn, z'n kwaal verergerde en geen middel kon hem nog redding brengen. Stil en zacht is hij dan heengegaan en heeft hij zijne ziel aan God teruggeschonken. — God zal hem loonen nu voor zijn getrouwheid en hem vergelden voor alles wat hij om zijnent wille heeft gedaan.

Bemide Echtgenoot, geliefd Kind, gij waart het duurbaarste wat ik op aarde bezat, en al te vroeg werd ons geluk gebroken. Doch troost U in uw smart en richt uw oogen naar Jezus en naar de Moeder van smarten, zij zullen u helpen in uw verderen levensstrijd. Bidt voor mij nog dikwijls, en ook gij mijn duurzame Familie, Kennissen en Vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef.

7 jaar afl.

A. D'HAEYER, KOSTER OPBRAKEL.