

Wees mijn lot indachtig, want zoo zal het uwe
zijn : heden voor mij, morgen voor u. Ecc. 38.16.



Ter zalige gedachtenis van

Mijnheer

Theodule VAN DE MERGEL

weduwnaar in eerste huwelijk van

Mevrouw Sidonie Faingnaert

in tweede huwelijk van

Mevrouw Celeste Michel

geboren te Nederbrakel, den 10 Februari 1852 en
er overleden, den 28 October 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelijk eene schitterende ster eensklaps uit den
hemel valt, zoo ziet men soms 's menschen leven
op eenen keer geëindigd. H. Bernardus.

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met
mij, ten minste gij mijne vrienden. Off.

G E B E D.

O HEER JEZUS-CHRISTUS, ik bid U, in
aanzien van de bitterheid welke Gij op
het Kruis hebt uitgestaan, vooral op het
uur dat Uwe edele ziel van Uw gezegend lichaam
is gescheiden, heb wedelijden met mijne ziel en
geleid haar in het eeuwig leven. Amen.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. A. Vanden Driessche