

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Theofiel VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

ZENAIDE DE PREZ

geboren te Elst, den 17 November 1871, en
godvruchtig overleden te Oprakel, den 28 Juni 1936,
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

De dagen van mijn leven zijn zoo spoedig voorbijgegaan, doch de laatste waren voor mij zoo ellendig en langdurig zoodat zij in nachten veranderd schenen.

Mijn kwaal was ongeneesbaar, maar ik heb mij geheel en gansch aan Gods heiligen wil onderworpen, indachtig dat het lijden van deze wereld de grootste verzekering is om de eeuwige vreugden des Hemels te bekomen.

Hoe troostend weerklinkt dan de zegevierende stem van kristus: "Ik ben de verrijzenis en het leven." — De opstanding van den Zaligmaker uit de dooden is de voltrekking van het verlossingswerk. Door zijn sterven immers heeft Hij onzen dood vernietigd en door zijn verrijzenis heeft Hij ons het leven teruggeschonken. — 't Is ook langs den weg van het lijden dat wij tot Kristus gaan en de blijde verrijzenis afwachten.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid en uwe liefde vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.