

Ik ben de verrijzenis en het leven; die in Mij  
geloofd zal leven in eeuwigheid. H. Joannes VI



De achtbare ouderling wiens afsterven wij be-  
treuren was een ware christen, die het Katholiek Ge-  
loof boven alles stelde, een voorbeeldige echtgenoot,  
vijand van listen en bedrog, wandelde hij gestadig  
in de gerechtigheid. Zacht van inborst, vreedzaam  
van gemoed, gedienschtig voor eenieder, onberispelijk  
in zijnen handel en wandel verwierf hij de genegen-  
heid van allen die met hem omgingen. Met recht  
mogen aan hem de woorden van de H. Schriftuur  
toegepast worden: "Mijn roem is deze in de ge-  
tuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid  
des herten geleefd heb ... Ik heb den goeden strijd  
gestreden, mijn loopbaan voltrokken, het geloof be-  
waard; met betrouwen verwacht ik de kroon der  
gerechtigheid.

Met christelijke gelatenheid aanvaardde hij het  
lijden tot loutering zijner ziel, ontving de HH. Sa-  
cramenten in de innigste gevoelens van godsvrucht,  
en betrouwende op Gods bermhertigheid verbeidde  
hij, met gerustheid, het oogenblik dat het God be-  
lieven mocht hem tot zich te roepen.

Vaartwel, teergeliefde kinderen, uw vader verlaat  
u, hij verlaat een tranendal voor een rijk van eeuwig  
geluk. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen. Dient  
den Heer in waarheid, blijft volharden in de liefde  
Gods, doet wat ge van mij gehoord hebt en mocht  
leeren, en den God van vrede zal met U zijn. —  
Vaartwel, tot weerziens bij den Heer; daar blijf ik  
voor U bidden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q.)

**RUST IN VREDE.**