

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel

VAN

SILVIA VAN DE WALLE

weduwe van

LEONARD VAN HOOLAND

*geboren te Nederbrakel den 14 November 1841
en aldaar overleden den 8 December 1909.*



De ziel van den rechtveerdige is in Gods hand en de smert der dood zal haar niet treffen.

Boek der wijsheid III. 1.

Degene die de uur der dood indachtig zijn, sterven geene onvoorziene dood.

Zij was eene voorzichtige en christelijke huisvrouw en daarom ook zal hare gedachtenis, bij degenen die haar gekend hebben in zegening' blijven.

Teer Bemind kind en Bloedverwanten ik ben te vroeg aan uwe liefde onttrokken. Groot en pijnlijk is het sacrificie dat de Heer zoo onverzins van u vraagt. Maar het is geschied volgens zijnen heiligen wil. Bedroeft u niet; slaat Hij met de bittere dood, Hij geeft troost in de christelijke onderwerping aan zijne goddelijke schikking, Hij is onze Heer en Vader en bij Hem beminnen wij elkander in eeuwigheid. Blijft zijne leering getrouw en zijnen zegen weerdig. In onze gebeden en liefde blijven wij met elkander vereenigd om ons voor eeuwig te vereenigen in het onvergankelijk genot van het eeuwig leven.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q.

Druk. O Van Nieuw-hove-Vanden Driessche Nederbrakel