

GEBED

Aanveerd, smeeken wij o Heer, voor de ziel

VAN UWEN DIENAAR

EERWEERDEN HEER

HECTOR VANDEN ABEELE

" die geboren te Veurne, den 22 April 1861,

" Coadjutor was te Voormezele, . . .

" Leeraar en bewaker aan Sint Jozefsgesticht

" en onderpastor te Thorhout, . . .

" Pastor te Wenduyne en te Anseghe, . . .

" Bestuurder der Zusters van de Bermhertig-

" heid van Jezus in de gestichten van S' Anna

" te Kortrijk en van het Heilig Hert te Yper,

" alwaar hij gesterkt met al de genademidde-

" len van Onze Moeder de H. Kerk, tot U

" terugkeerde, op 19 Februari 1931.

de offergaven welke wij

" Broeder en Neven Priesters; Bloedverwanten, oud-
" leerlingen, oud-parochianen – Zusters en zieken,
" vrienden en kennissen – " U opdragen opdat Gij
hem, aan wien Gij in deze wereld de priesterlijke weer-
digheid hebt geschonken, in het hemelrijk, onder het
gezelschap uwer heiligen gelievet op te nemen. Dit vra-
gen wij U door Christus, onzen Heer, in wien de hoop
der zalige verrijzenis tegenstraalde, zoodat wij ons troos-
ten met de belofte der toekomstige onsterfelijkheid: want
Heer, uwe geloovigen wordt het leven niet ontnomen,
maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer aardsche
ballingschap in puin valt, wordt er eene eeuwige woon in
den hemel bereid.

(Uit de misgebeden der begrafenis.)