

Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN

**MARIA VAN DEN ABEELE**

Echtgenoot van

**BERNARD VAN WITTENBERGHE**

Geboren te Elst, op 30 Augustus 1897

en godvruchtiglijk overleden te Nederbrakel,

den 23 April 1941,

Versterkt door de HH. Sacramenten der sterfenden.

---

God heeft ze beproefd door het lijden, gelijk het goud in den smeltoven; hij heeft ze aanvaard als brandoffers, en welwillend zal Hij op hen nederzien wanneer hun tijd zal gekomen zijn. De rechtvaardigen zullen schitteren, zij zullen glinsteren als vlammen.

Wijsh. III, 6-7.

In mijne bitterste kweiling zal ik vrede vinden.

Isaïas 38. 17.

Zalig de weenenden want zij zullen getroost worden.

Matth. V, 51.

Het hart haars mans steunde op haar (Spr. 31-11) Gelijk eene moeder hare kinderen vertroost, zegt de Heer, zoo zal Ik U vertroosten. Gij zult geholpen worden, gij zult het zien, en uw hart zal zich verblijden.

Misboek.

Beste Echtgenoot en Kinderen, ik heb van heel mijn leven ééne offerande gemaakt ter eere van den Allerhoogste en ten bate van ons huisgezin; hebt vrouwen in dat offer, het zal vruchten dragen, ook voor U, van uit den Hemel zal ik over U waken. Beminde Moeder, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, tot weerziens in den Hemel!

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

---

Druk. Jos. Radys - Galle, Nederbrakel.