

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



**Bid voor de ziel**

van

**MARINA VAN DEN ABEELE**

weduwe van

**PETRUS LOTENS**

echtgenoot van

**CONSTANT HAESBROECK**

geboren te Nederbrakel, den 27 April 1882,  
en er godvruchtig overleden, den 8 Februari 1941,  
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

---

Zij was 'n goede echtgenoot, 'n brave moeder, vol toewijding en liefde voor haar huisgezin, trouw en standvastig in 't vervullen van haar kristelijke plichten. Dagen lang werd zij gekweld en beproefd door 'n pijnlijke, onverbiddelijke kwaal die haar dag noch nacht eenige verzachting liet vinden. Doch midden al haar kwellingen bleef haar blik op Jezus'kruis gevestigd : dat gaf haar moed en lijdenskracht, dat was haar steun en sterkte. — Ongetwijfeld heeft de Heer haar offer aanvaard en zal Hij nu haar honderdvoudig beloonen voor al wat zij met Hem en voor Hem geleden heeft.

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, met 'n vurig en levendig verlangen naar God en naar den Hemel ben ik van U heengegaan. Troost u in uw smart en stelt uw vertrouwen altijd op den Heer : wees mij steeds in uw vrome gebeden indachtig. Moge de Heer U loonen voor de goede zorgen waarmede gij mij steeds hebt omringd.

De vier akten.

(12 j. afl.)

---

Nederbrakel Druk, Wed. O Surdiacourt