

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de ziel

van

**Remi VAN DEN ABEELE**

echtgenoot van

**MARIA-CAMILLA DUBOIS**

geboren te Nederbrakel, den 4 Februari 1875.

en er godvruchtig overleden, den 2 Mei 1944.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en van het Xaverianengenootschap.

Gelukkig de mensch die verduelig de beproevingen doorstaat, want na de beproevingen zal God hem de kroon schenken die Hij beloofd heeft aan degene die hem beminnen. (Jac. I, 12)

De duurzame overledene was een voorbeeldig man, stil en eenvoudig in zijn omgang, goed en minzaam voor iedereen. Vooral toch was hij een trouwe echtgenoot en een goede vader, vol edelmoedige toewijding voor vrouw en kinderen, en altijd bereid te helpen en bij te staan.

Heel zijn leven heeft hij doorgebracht in vlijt en zorgen; trouw vervulde hij zijn kristelijke plichten. Met groote verdueligheid heeft hij het kruis der ziekte en der ondermijning gedragen wel wetende dat het kruis ons moet opvoeren ten hemel, Hij ontsliep dan ook in vrede omdat hij zich in lijden en sterven wist over te geven aan den wil van God.

Duurbare echtgenote, geliefde kinderen, troost u in Gods schikkingen; ik ben daar gegaan waar God ons allen roept. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Blijft mij verder helpen door uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef,

De vier akten.

---

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt