

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. AUG.



Van zijne kindsheid af, had hij God leeren beminnen en hij bleef standvastig in zijne liefde volherden.

TOB. 2.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam : doch in mijne ziel verdroeg ik ze verduelig uit liefde voor U.

MACH. 2.

Vermits ik met Jesus geleden heb, zal ik met Hem in glorie zijn : want God beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het andere.

ROM. VIII.

Lieve Echtgenoot, vaarwel ; alhoewel van u verwijderd, zal ik u blijven beminnen in den hemel zooals ik u beminde op aarde. Heb dank voor de teedere zorgen, waardoor gij mijne smarten hebt verzacht.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

*R. I. P.*

---

Aud., Vandendriessche.

Phot. J. Remmlinger.