

Wet alle dagen bereid om te sterven, want gij weet
niet van uw dood komt.



Wat al onvoorziene voorvallen komen ons in het mid-
den dezer tijdelijk loopbaan tegenhouden en onze schoon-
ste dagen afmaalen tot wij hoopen nog lan. te leven!

(Maxillon)

Gelukkig de mensch, die in al zijn doen en laten, steeds
Gods wil en wet voor oogen houdt. Overwacht wellicht
maar nooit onbereid zal hij d'eeuwigheid ingaan, maar
gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar een
droom, alles is vergankelijk en ijdelheid behalve God te
dienen.

God is oneindig in zijn liefde en barmhartigheid, Alles
schikt Hij tot ons welzijn; voor ons kortzichtige menschen
nochtans zijn somwijlen zijne werken ondoorgrondelijk.

Bemide Vader, ze dikwijls reeds door harde beproe-
vingen bezocht! ... ween niet om mij, ik sterf gerust, in
volle vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid en
goedheid. Bid voor mij en vraag om voor mij te bidden.
Gij allen mijne duurzame Broeders en Zusters, toont mij
door uwe gebeden dat uwe liefde voor mij niet sterft.
Onderhoudt wel al uwe christelijke plichten, dan moogt gij
gerust den dag van uw oordeel afwachten.

Bemide Bloedverwanten, Werkmakers en Vrienden,
en gij allen die mij zoo liefdevol hebt bijgestaan in mijn
lijden, dank U van harte, God loone het U!

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7. q. afl.)

Druk. Georges De Clercq — Ophasselt