

De hoogste liefde is wel die waardoor men zijn  
leven ten besten geeft voor zijn evenmensch.

Joann. 15 15

Bid voor de † zielerust van  
**André Séraphin VANDENBERGHE**

*Wachtmeester van 2<sup>de</sup> klas bij de Rijkwacht  
te Everbeek*

echtgenoot van **Simone Yvonne COPPIN**

*geborente Meessen, den 13 Augustus 1910  
engevallen als slachtoffer van zijn plicht  
te Ste Maria-Audenhove den 7 September 1943.*

Mijn dagen zijn verdwenen als rook; ik ben  
neergeslaan als het gras. Ps. 101

Voorbeeldige echtgenoot en vader, goede  
kristen, stipt zijn plicht getrouw, draagt deze  
te vroeg weggerukte man de achting van een-  
ieder mée. 2 Mach.

Een groote droefheid overviel zijn vrouw en  
zij begon te weenen omdat haar man op het ge-  
stelde uur niet was weergekeerd. En zij dacht  
aan haar en zijn zoo geliefd kind: « hij was  
ons alles? » Tob. 10

Wij bewonderen den heldenmoed van den sol-  
daat Zou het mogelijk zijn dat God dien helden-  
moed niet met liefde aanvaarde? Kard Merc.

Vaarwel geliefde echtgenoot en kind, ik had  
nog langer bij u willen blijven; maar laten wij  
Gods raadsbesluiten niet beoordeelen en ons  
onderwerpen aan zijn heiligen wil. Beminde  
ouders, broeders en zusters het gebed zal ons  
vereenigd doen blijven.

*Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.*

300 d afl.

---

*Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt*