



BID VOOR DE ZIEL

van

Egidia Van den Berge

weduwe van

Charles-Louis Van Lierde

geboren te Ste-Maria-Audenhove,

den 20 December 1844 en er goddeloos overleden

den 1 December 1919,

versterkt door de heilige Sakramenten.

Zij was lid der Congregatie van de

Christene Vrouwen en den wekelijkschen Kruisweg.

De dood van den rechtveerdige is het einde van den nacht en 't begin van het waar leven, het einde der smerten en de ingang der zaligheid.

H. Antonius van Padua.

Zalig de mensch die de dood voor oogen houdt en hem iederen dag bereidt om te sterven.

Thomas a Kempis.

Met engelachtige verdueligheid en gelatenheid aan den Wil des Heeren verdroeg zij de smerten harer pijnlijke ziekte tot stichting van allen die haar omringden.

Lief kind en kleinkinderen, hebt dank voor uwe goede zorgen, bidt voor mijne onsterfelijke ziele en tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Sottegem, drukk. Haegeman Cousy.