

De Engelen des Hemels loven en danken God.



BID VOOR DE ZIEL

van

Gerard Camiel Van den Berghe

zoontje van

Cyriel en Maria Van Coppénelle

geboren te S. Maria-Audenhove, den 19 Octob. 1920
en er aan de liefde zijner ouders ontrukkt den
4 April 1928, versterkt door de H. H. Sacramenten.
Hij was leerling der lagere jongensschool.

Wat geluk en troost is het niet voor christen-
ouders, lieve kleinen te hebben die de deugden van
vader en moeder als erfdeel bezitten. Doch welke
smert en nijpende droefheid diezelfde kleinen door
eene onverbiddelijke ziekte uit het midden van den
huiselijken kring te zien verdwijnen

Gerard, ons liefstallig kind, ons oudst zoontje is
overleden. 't Onschuldig kind is naar den Hemel
om daar voor zijne diepbeproefde ouders te bidden.
De tranen die wij storten vermochten niet zijn le-
ven te verlengen en onze smeekingen waren te
vergeefs... geen menschelijke hulp wierd aan ons
grievend leed aangebracht... doch wat ons troost is
dat Gerard toch zoo godvruchtig was en dus dat
zijn vleekeloos zieltje God in der eenwigheid bezit

Lieve Ouders, zusters, mijn haastig afsterven
bedroeft U, doch troost U, ik ga bij mijn Zaligmaker
waar ik veel voor U zal bidden

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

Sottegem, druk "De Beigeman" Haegeman-Cousy