

Gelukkig degenen die, als de dood nadert, zie
kunnen bereiden om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri VAN DEN BERGHE

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Clothildis VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

STEPHANIE VEKEMAN

geboren te Michelbeke den 24 Januari 1860

en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen den
22 Maart 1926, voorzien van de HH. Sacramenten der
stervenden. Hij was lid der confrerie van den heiligen
Antonius, van de congregatie der christene mans en
van den wekelijkschen kruisweg.

De duurzame overledene was een man van groot ge-
loof en uitstekende goede zeden; door woord en daad
wist hij zijne talrijke kinderen op te voeden in de vreeze
des Heeren; hij was bekommerd met 't tijdelijk en
geestelijk welzijn van zijn huisgezin.

Gelukkig de mensch die van God beproefd wordt
want na de dagen van beproeving zal hij de kroon des
levens ontvangen die God beloofd heeft aan die Hem
getrouw hebben gediend.

De engel der smerten heeft hem in zijne laatste
jaren met kwellingen des lichaams en verschrikkelijke
pijnen overvallen die hij met christene moed en stich-
tende verduelgheid heeft geleden, indachtig zijnde dat
het door beproevingen en smerten is, dat wij 't eeuwig
vaderland moeten binnen treden.

Vaartwel, lieve vrouw en kinderen, die ik zoo teeder
beminde, troost u en bidt voor mijne onsterfelijke ziele;
broeders der congregatie, gedenkt u mijner in uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j en 7 quad. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.