

Christus is de verrijzenis en het leven.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Maria VAN DEN BERGE

weduwe van Mijnheer

CAMILLE PILAET

Geboren te St-Maria-Lierde den 28 Juni 1875 en
aldaar godvruchtig overleden den 18 April 1947

Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.



De mensch moet met Christus lijden om ook met Christus te verrijzen. Voor een mensch met geloof wordt het lijden zacht omdat ze weten dat het niet te vergeefs is.

De afgestorvene heeft haar deel van het lijden gehad. Zoowel de ziekte van haar zelf als van echtgenoot heeft ze echter met veel offervaardigheid gedragen, steeds berrouwend op God. Zij heeft met Christus geleden, daarom wacht haar ook de kroon die Christus aan zijn getrouwen belooft.

Duurbare Bloedverwanten, hebt dank voor de goede zorgen, bidt voor mij en tot we mekaar eens weerzien in den Hemel.

Mijn Jesus Barmhartigheid. 100 d. afl

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

R.

I

P.

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21 Zottegem