

Ontferm u mijner, o God, volgens uwe groote
bermhertigheid. Ps. 50-v. 1



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Maria - Sidonia VANDENBERGHE

weduwe van Mijnheer

Desiré De VLEESCHOUWER

geboren te Se-Maria-Audenhove
den 4 September 1848 en er godvruchtig overleden
den 11 November 1920.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid van den wekelijkschen Kruisweg

Deze eerbare vrouw was rechtveerdig, goed en
deugdzaam. Hare talrijke kinderen heeft zij in de
vrees des Heeren opgevoed en hen in tijds vermanin-
gen gegeven opdat zij altijd als goede christenen le-
ven zouden. Ze was vol eerbied voor haar man en
verzorgde hem in zijnen ouden dag als voorbeeldige
echtgenoot.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loop vol-
trokken, het geloof behouden. Verders wordt mij de
kroon der rechtveerdigheid bewaard met dewelke
mij de Heer in den dag van vonnis zal vergelden.

II Tim. IV v. 7-8

Geliefde Kinderen, bemint elkander en bidt voor
mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.