

in het lommer van uw Kruis wil ik rusten o  
Heer.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw

**Maria-Valentina Van Den Berge**

Echtgenoot van Mijnheer

**JAN-HENRI DE COUVEUR**

geboren te Nederbrakel, den 16 November 1896  
en aldaar overleden den 23 September 1926.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Mijn levensbaan is verdwenen als een rook... ik ben neergeslagen als het gras onder de brandende zor. — Doch wie zal zich verstouten u te vragen waarom Gij dit gedaan hebt. Gij zijt de Heer, Gij doet wat behaaglijk is in uwe oogen. Door het vuur des lijdens hebt gij mij beproefd, lastige dagen en oeroevige nachten heb ik geteld. Doch O Heer, ik klaagde niet omdat Gij het waart die mij beproefdet.

O dood, o vrede dood, tegen uw geweld kan zich niemand verzetten; op uwe Zeisen staat geschreven: Ik spaar niemand. Het is dan alzoo dat Gij schuilt, deze die door den band der liefde vereenigd waren; doch uw wil geschiede, o God.

Gelukkig deze die U altijd bemind heeft o goede Moeder Maria; zij zal op de handen der Engelen in Gods schoot gedragen worden.

Bemide Echtgenoot vaarwel! Het is aan u dat ik de zorg overlaat van ons teerbemind Dochtertje, gij zult er de beschermmer van zijn, voed het op in den vrees des Heeren; heb moed een dag zal komen, dat wij wederom met elkander zullen vereenigd zijn in den Hemel, om niet meer gescheiden te worden. Vergeet mij intusschen niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef Haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Jezus, Maria, Jozef dat mijne ziel met U in vrede ruste.

(300 d. afl.)

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Sardiaccourt-Blommaert