

Laat de kinderen tot mij komen, want het rijk der
hemelen behoort hun toe.



ZALIGE GEDACHTENIS
van
NOËL VAN DEN BERGHE

zoontje van

M. Achiël & Mw Maria DE VLEESCHOUWER
geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 23 October 1924,
en er aan de liefde zijner ouders ontruikt den 16-4-1932.

IK ZAG een bloempje kwijnen,
Een bloempje lief en teer ;
De dood die kwam verschijnen
En sloeg het op eens neer !
Och ! VADER wil niet weenen,
Ik word een engelken
In Jezus' gaard verschenen,
Daar geur ik zoet en rein.

IK ZAG een Engel dalen
Waar 't bloempje stond geplant,
Hij kwam het roosje halen
Geplukt met zachte hand.
Houd, MOEDER, op van schreiën,
Ik word een Engelken
En zal mij in de rijën
Der Englen steeds verblijën.

IK ZAG een kroone glanzen
Zoo engelachtig schoon.
Een stem uit d' hemeltransen
Klonk op zoo zacht een toon :
O beste VADER, MOEDER,
Ik leef bij God den Heer,
Daar bij ons albehoeder
Wacht ik U beiden weer.

DRUKK. JOS. DE RUYVER, NEDERBRAKEL