

Wie den Heer vreest zal welvaren in het uiterste,
in zijn stervensuur zal hij gezegend worden.

Eccl. I. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer-Franciscus Van Den Berge

ZOON VAN

Mijnheer LEO en van Mevrouw FELICITAS MISEREZ

geboren te St. Martens-Lierde, den 4 September 1887
en overleden te Geeraardsbergen den 2 Mei 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

HIJ WAS LID

DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW VAN 'T H. HERT.

Hij heeft met verduid al zijne kwellingen verdragen, overtuigd van deze troostvolle woorden: De Heer kastijdt dien Hij bemint. Hebr. XII. 6.

Alles is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft; zijn heilige Naam zij gebenedijd. Job. I.

Wat is het leven van den mensch? Een damp die voor weinig tijds verschijnt en welhaast verdwijnt. Jac. IV.

De dood geeft den mensch zalige lessen. Zij leert ons hoe klein wij zijn voor God, hoe kort het leven is voor de eeuwigheid. Zij spaart niemand en alle menselijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos.

Teerbeminde Ouders, Broeders en Zuster, droogt uwe tranen, voor dit oogenblik ben ik onttrokken aan uwe oogen, maar niet aan uwe liefde, immers onze scheiding zal niet duren; ik ben U slechts voorgegaan; in den Hemel zullen wij welhaast elkander wederzien om voor eeuwig samen vereenigd en gelukkig te zijn. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. en 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.