

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Petrus VANDENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Louise VAN DAMME,

en van Mevrouw

Romanie DUBOIS,

geboren te Opbrakel op 6 oktober 1882 en er
schielijk overleden op 24 maart 1962,
gesterkt door het H. Oliesel «in extremis» en de
Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

Ijveraar van de H. Hartbond, lid van het genoot-
schap van de H. Franciskus Xaverius en van de
konfrerie van het H. Hart.

Zijn leven heeft hij doorgebracht als een proeftijd,
in deugdzaamheid en vrese Gods. De rijkdom van
zijn verdiensten heeft hij nu neergelegd voor de
troon van de opperste Rechter om zijn welverdiende
beloning te kunnen ontvangen.

Onze menselijke krachten zijn gemeten. Wanneer
ze uitgeput zijn komt God de ziel die Hij ons gaf,
terughalen, om haar vergelding te schenken voor
haar goede wil.

Wie kan roemen op een leven zonder beproeving
en lijden ? De verdueligheid echter maakt alle smart
tot een verdienste, die met hemels geluk wordt uit-
betaald.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, alle familiele-
den en vrienden, ik verlaat deze ellendige wereld
om een beter leven in te gaan. Bidt voor mij, op-
dat ik weldra het geluk des hemels mag bezitten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.