

Weest bereid, want op het uur dat gij niet denkt, zal de Zoon des menschen komen. Gelukkig de die naar dien Hij wakende zal vinden. Matth. XXV.

† BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS-PHILEMON VAN DEN BERGHE

echtgenoot van

AMELIE BOCQUÉ

geboren te Aspelaere, den 16 November 1844, en
godvruchtig overleden te Strijpen, den
25 Februari 1916, versterkt door de H. Sacramenten
der Stervenden.

Lid der Confrerie van G. L. Vrouw van Deynsbeke



Hij was een goede echtgenoot en goede vader en zijne grootste vreugd was omringd te zijn van zijne kinderen.

Hij had groote kwellingen uit te staan: te midden zijner beproevingen zag men hem gerust en onderworpen; zijne begeerten waren overeenkomstig met die van den Heer. Hij stierf aan allen een voorbeeld van moed en geduld nalatende.

Mijne lieve kinderen, dient den Heer in waarheid en tracht te doen hetgeen Hem aangenaam is, eert en bemint uwe moeder gelijk God het u bevolen heeft, hebt tot elkander eene ware liefde en vergeet uwen vader niet in uwe gebeden.

En gij lieve kleinkinderen bemint uwe ouders, wees steeds gehoorzaam en bidt dagelijks voor uwen grootvader die u zoo teeder beminde.

O Heer, gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk. Gij eischt hem nu van ons terug, wij leveren hem u zonder tegenspeken maar het hert vol droefheid.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht.

Druk. Th. De Keyser & Schantereel. Sottegem.