

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.

AP. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIA VAN DEN BERGE

weduwe van

AUGUSTIEN VAN CAUWENBERGE

geboren te Ste-Maria-Audenhove,

den 19 Februari 1837, en aldaar godvruchtig

overleden, den 23 December 1907,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van

den Wekelijkschen Kruisweg en der H. Familie.

Zij was eene brave vrouw, eenvoudig en oprecht van hert, vluchtte het kwaad en volherdde in de onschuld. Zij heeft haar huisgezin bewaakt, en haar brood in ledigheid niet geëten.

Heer, ik heb groote pijnen geleden, maar ik heb ze verduidig verdragen om uwent wille. In mijne smerten kwamen uwe vertroosting en mijne ziel verblijden.

Bemide kinderen, blijft voortdurig den Heer dienen, en vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

R. I. P.

*Sottegem, dr. Vekeman, opv. Eylenbosch & Dupon.*