

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Victorine Van den Berghe

weduwe van Mijnheer

Cyriel VAN PAEMEL

*geboren te Ste Maria Oudenhove, den 6 Juni 1871
en er godsvruchtig overleden den 15 Januari
1940, versterkt door de H. H. Sakramenten der
sterfenden.*

—o—o—o—o—

Zij was eenvoudig en rechtzinnig van hart, vreesde God en week af van het kwaad. Zij muntte uit in godsvrucht en voorzichtigheid en was in alles een voorbeeld van deugden.

Wat heb ik op aarde verlangd buiten U o Heer! Mijn krank lichaam is bezweken Gij zijt nu mijn erfdeel o, God, in eeuwigheid.

De zoetste troost die zij in 't graf meedraagt is de overtuiging van een goed geweten en altijd voor God geleefd te hebben in den eenvoud des harten.

O Maria, Gij waart mijne sterkte in mijn zwakte, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht in mijne ellenden, wees nu voor altijd de hoop mijner zaligheid.

Bemide Bloedverwanten ik dank U voor Uwe liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Vaartwel en tot weerziens in 't hemelsch Vaderland, waar wij niet meer zullen gescheiden worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Drukk. Leon Jooris, Ste Maria-Oudenhove