

Lieve Kinderen, gij zijt ooggetuigen geweest van mijne liefde, mijne zorg en mijn lijden, toen ik aanhoudend waakte over u.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van Madame

### Juliana-Sidonia VAN DEN BOGAERDE

echtgenoot van Mijnheer

### Juliaan VAN THEMSCHE

lid van de confrerie van het H. Hert van Jezus, van de H. Barbara, van den wekelijkschen Kruisweg en van den H. Rozenkrans, geboren te Baelegem, den 21 April 1856, en godvruchtig overleden te Velsicque-Ruddershove, den 15 September 1911,

*versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

De duurzame overledene was eene getrouwe echtgenoot, eene brave en oprecht deugdzaam vrouw, vervuld met de vreeze des Heeren, de liefde tot de Kerk en eene buitengewone bezorgdheid in het kwijten van hare huishoudelijke plichten. Op haar dienen de woorden toegepast: Zij heeft gewaakt op de wegen van haar huisgezin en haar brood in ledigheid niet geëten.

Duurbare echtgenoot en teergeliefde kinderen, vaartwel; God roept mij tot Hem in den hemel, daar zal ik voor u allen bidden zooals ik het hier altijd gedaan heb. Hebt innig dank voor uwe goede en liefdevolle zorgen; blijft getrouw aan God en Kerke, en de Almogende zal u zegenen in al uwe ondernemingen.

Weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

O Heer! Gij hadt ze ons gegeven tot onzen troost en ons geluk, Gij vraagt ze ons weder, wij geven ze u terug zonder morren, doch het hert vol wee en droefheid; uwe heilige Wil geschiede op de aarde als in den Hemel!

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300 dag. afl.)

Zoet Hert van Marja, wees mijn heil. (300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jaren en 7 maal 40 dag. aflaat, toepasselijk aan de zielen des Vagevuurs).

**R. I. P.**

— Sottegem, druk. H. Daele-Ponet, Zwarte gracht —