

Laat ons het goed doen terwijl wij den tijd hebben.  
AD GAL. VI. 10.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

VAN

# Maria Van den Bogaerde

**Lid der Congregatie van O. L. Vrouw**

geboren te Oycke

den 20 Juli 1897 en onvoorziens overleden te Bevere  
den 27 October 1915.



Roem u niet over den dag van morgen, want gij weet niet wat de naastvolgende dag voortbrengen zal. Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen.

PROV. XXVII. THOM. A KEMP. I. 23.

Betrouw u op den tijd niet; het is eene slechte verzekering: de mensch is als eene bloem die, pas ontloken, reeds van den steel wordt afgerukt.

CRASSET — JOB. XIV.

Maak geen staat op uwe gezondheid, zij is als een ijs, waar geen betrouwen op is, dat onder uwe voeten zal smelten, als gij zult meenen vast te staan.

CRASSET.

Vaartwel, lieve Ouders; lieve Broeder en Zuster, vaartwel.

Gij allen die mij gekend en bemind hebt, ik smeeek u bij onzen Heer Jesus-Christus en bij de liefde van den H. Geest, mij bij te staan door uwe gebeden.

AD ROM. XV. 30.

Barmhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust  
7 jaren en 7 quadrag. afl. toepas.

**R. I. P.**

---

Druk. Wed. C. Wattyn-Rohaert.