

Zie, ik beschouw reeds wat ik zoo vurig heb betracht
ik bezit wat ik hoopte te verkrijgen ; ik ben in den Hemel
meel vereenigd met Hem, dien ik uit den grond mijns
harten bemind heb. Officie van de H. Agnès



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Agnès VANDENBORRE

dochter van

Laurent en Anna DE KONINCK

geboren te Everbeek,

den 14 Oktober 1931, en godvruchtig overleden te

Geeraardsbergen, den 2 November 1946,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

In volle overgeving aan Gods wil, sprak zij : « o Heer!
ik heb op U vertrouwd, doe met mij volgens uw wil. »
Ps. 30.

Haar schoone ziel was God welgevallig ; daarom
heeft Hij ze zoo vroegtijdig uit het midden der onrechtigheden weggehaald. Boek der Wijsh. 4, 14.

Gij hebt mij bemind, lieve Ouders, en gij hebt mij opgebracht in de oefening der deugd door uw wijzen raad. Ik heb u verloren, maar hier heb ik een andere familie gevonden, ik ben met de Moeder des Verlossers en met de gelukzaligen. Gij beklagt mij omdat ik niet meer bij u ben ; maar gij zijt meer te beklagen, omdat gij nog in ballinschap leeft op aarde. H. Hier.

Lieve broedertjes, en zusters, weent niet over mij alsof ik dood ware : ik leef in den Hemel met de maagden, die het Lam volgen in zingenden stoet. Off. van de H. Agnès

Vaartwel, duurzame familieleden, en gij allen mijne geliefde schoolgezellen, bidt voor mij en tot wederziens in den Hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwig rust.

7 j en 7 q.