

De dood is verkieslijk boven een leven
vol pijnen, en de eeuwige rust boven een
aan houdende kwijning. Eccl. XXX. 17

Ter zaliger † gedachtenis

van Mevrouw

EMMA VANDENBORRE,

echtgenoot van Mijnheer

Jan-Baptiste DE KONINCK,

*Lid vande Derde Orde van den H. Franc.
en van de wekelijksche Kruisweg*

geboren te Everbeke, den 10 Februari 1867

en aldaar overleden den 19 Januari 1934.

versterkt door de HH. Sacramenten.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam; maar ik heb ze met vreugde des
harten verdragen uit liefde tot U.

Mach. VI. 30

Zij heeft haar hand voor den behoeftige
geopend en ze altijd den arme toegereikt.
Gelukkig wie de werken van liefde weet te
oefenen! De Heer zal hem ten kwade da-
ge te hulp komen. Sp. XXXI 20 Ps. CI 9

Bemide Echtgenoot. indien gij een waar-
dige en eerbare gade beweent, het is niet
omdat gij aan de verrijzenis twijfelt, maar
omdat uw liefde zich bedroeft mij verloren
te hebben en verlangt mij weder te vinden.

H. Paulina

Geliefde Broeders. Zusters, Schoonzusters
en bloedverwanten, beweent me niet te
zeer: ik rust en bid voor u in den schoot
van God mijn vader.

Fénélon

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

Everbeke. druk. Depssemier-Vanderdonckt