

De dood is algemeen, wie is er ooit gebleven ?
Hoe arm, hoe rijk van schat, elk loopt haar in 't gemoet,
D'een is zij bitter gal, den andren honingzoet,
Wel hem die sterven leert en zoekt een beter leven.
(Vondel).



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN

JEANNETTE VAN DEN BORRE

Echtgenootte van

ROGER PIEYNS

geboren te Nederbrakel,

den 22 Augusti 1920 en overleden te Zottegem

den 11 Juni 1942,

Gezalfd met de H. Olie.

Zalig is de mensch dien God bereid zal vinden,
wanneer Hij hem rezenschap zal komen vragen.

Math. 24, 16.

Zalig en wijs is de mensch die gedurende zijn
leven leert te sterven; want sterven, is des levens
hoogste daad. Daarom, als het morgen is, denkt dat
gij niet zeker zijt tot den avond nog te leven en weest
altijd bereid.

Dit is eens te meer de harde les van dit leven: of
wij jong sterven of oud worden... of wij plotseling uit
het leven worden weggerukt of tengevolge van een
ziekte stilaan wegwijnen... bijna altijd komt de dood
onverwacht... als een dief in den nacht. — Gelukkig
daarom is de mensch die zich de groote levensvraag
« Waartoe ben ik op aarde; » dikwijls voor oogen stelt.
en getrouw zijn leven weet te schikken naar het voor-
beeld en de leering van Kristus.

LAAT ONS BIDDEN :

Wij bidden U, o Heer, ontferm U in uwe goedheid
over de ziel van uwe dienares, verlos haar van de
smetten der menschelijke zwakheid en maak haar
deelachtig aan de eeuwige verlossing. Door Kristus
onzen Heer. Amen.

Jezus, Maria, Jozef !

7 jaren afl.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.