

De vreugde onzer harten is weggenomen en in droefheid veranderd; geef ons o Heer in vergelding; moed en onderwerping aan uwe heilige Wil. Nav. Chr.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

ADELE VAN DEN BOSSCHE

Echtgenootte van den Heer

JAN - BAPTISTE CHARITA

Geboren te Erwetegem den 9 Maart 1862 en godvruchtig overleden te Strijpen den 27 Oktober 1938.

Gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk



Toen we voor uw lijkbed bedachten, hoe ze nu op aarde voor immer roerloos blijven, die oogen, voorheen zoo stralend van geluk midden den huiskring, die lippen zoo zalvend of vroom biddend, die handen tot 't laatste toe zoo zegenend ons voorhoofd zoekend, dat hart vooral zoo zorgend en minnend.. o wat bron van eindloos wee voor ons, o teedere echtgenootte, o brave, aanbeden moeder!

En toch is 't bovenal licht en troost dat van haar afstralen, 't zij wij staren op haar zacht en kalm gelaat, zoo sprekend van reeds verzekerde hemelvreugd, 't zij wij met 't Heilig Treesken denken: Hoe zou de goede God in 't Vagevuur zielen zuiveren, die op aarde verteerd waren door 't vuur zijner liefde?

Liefdeschichten zooals: mijn Jezus Barmhartigheid, H. Hart van Jezus ontferm U over mij, en zooveel andere waren ze niet levenslang op haar lippen?

Kende ze niet naar 't voorbeeld van de heiligen, zoolang ze maar eenigzins kon, enkel twee wegen het best, den weg naar de Kerk en dien naar haar huiskring? Daarom in blijde hoop zeggen wij met familie en vrienden tot weerziens in den hemel.

Intusschen vergezellen u, de vurigste gebeden van Vader de HH. Misoffers van Zoon-Priester, de Heilige Communies van Godgewijde Dochter. Kinderen. Schoonzuster en Familie; en leven we voort in het eerbiedig onderhouden van al wat gij ons stichtend voordeed.

Onbevekt Hart van Maria, bid voor mij. 100 d. afl.

Druk. O. Schautteet en Zoon, Tel. 263, Zottegem