

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



De zoetste vertroosting, welke men in het graf medeneemt is de getuigenis, dat men een onberispelijk echtgenoot, een leedere en liefdevolle vader is geweest, en dat men aan zijne kinderen de ware bejenselen en het voorbeeld der christelijke deugden en goede werken als erfenis heeft achtergelaten.

(H. Fr. van Sales.)

Gelukkig de mensch, wiens hoop gericht is op het hemelsch en eeuwig vaderland, en diè zijne oogen niet openhoudt voor de tijdelijke en vergankelijke goederen dezer wereld.

(Psalm. III. 3-4)

De vurige gebeden, die hij dagelijksch zoo welgemeend voor den Heer heeft uitgestort; de godvruchtige oefeningen, welke hij met zooveel betrouwen heeft gepleegd, zullen hem voorzeker de poorten geopend hebben des eeuwigen levens in het hemelsch vaderland.

Met de grootste onderwerping en overgeving aan den wil van God heeft hij zijn zoon afgestaan aan den Heer; zijn vaderland zien verlaten, en vertrekken naar de verre missielanden van Mongolië.

Dierbare Kinderen, lieve Broeders en Zusters, Waarde Vrienden, ik heb deze aarde vol ellenden verlaten voor een koninkrijk van eeuwige vreugden en hemelsche zaligheden. Daar zullen wij welhaast elkander wederzien en nooit meer gescheiden worden. Intusschen, weest mij gedachtig in uwe gebeden. — En gij vooral, mijn lieve Zoon LEON, gedenk u mijner aan het altaar des Heeren!

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(100 d. afl.)

R. I. P.