

Uw heilige Wil geschiede, o Heer, op aarde als in den Hemel. (Onze Vader)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Armand, Alphons, Jozef VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van

Mevrouw Germaine Van Damme

geboren te De Pinte, den 20 Juni 1902 en aldaar godvruchtig overleden te De Pinte, den 24 December 1936, na ontvangen te hebben de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Was lid van verschillende godvruchtige Genootschappen

In den bloei zijner jaren heeft de dood hem weggerukt; droeve dagen, ellendige nachten heeft hij geteld; maar zijn lijden en kwellingen heeft hij verduldig verdragen, volkomen overgegeven aan den H. Wil van God.

Hij was waarlijk een godvreezend mensch; om zijn zacht en edelmoedig karakter telde hij niets dan vrienden en zijn afsterven zal door velen beweend worden.

Beminde Echtgenoot, ik weet het: mijne dood zal voor u bijzonder een gevoelige slag wezen; ween niet zooals deze weenen die geene hoop hebben; wij weten door ons geloof, dat wij elkander eenmaal zullen wederzien.

Mijn dierbaar Kindeken, ik heb u zoo teer bemind, wees altijd in uwe gebeden de ziel van uwen vader indachtig; bemin uwe moeder; wees braaf geheel uw leven opdat wij elkander zouden weder vinden in den Hemel, om nooit meer gescheiden te worden.

Geliefde Ouders, Bloedverwanten en Vrienden, gij allen die mij zoo zeer hebt bemind, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, maak dat wij u meer en meer beminnen. (300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria wees mijn zaligheid, (300 dag. afl.)

R I P.

O De Blauwer koster, De Pinte.