

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo
is het geschied ; de naam des Heeren
zij gezegend. (Job)



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

Irma-Maria VANDEN BOSSCHE

Echtgenoot van Cyriel SPITAEELS

geboren te Nederbrakel, den 14 maart
1884 en overleden te Paricke, den 12 sep-
tember 1925, lid der Confrerie van de
H. Barbara, bediend van de HH. Sacra-
menten der stervenden.

Zij was eene uitmuntende echtgenootte en
moeder, weerdig eeuwig te leven in het ge-
heugen der goeden. Goed en gediensdig voor
iedereen, was zij bemind van allen die haar
kenden en met haar omgingen.

Mijn God, waarom ontnemt gij ons zoo
vroegtijdig eene zoo beminde echtgenootte,
eene zoo teedere moeder? Geheim ! diep
Geheim ! Wij buigen het hoofd, en roepen
uit : uw wil geschiede, o Heer, en niet de
onze ! Duurbare echtgenoot, vaarwel ;
draag zorg van ons kind, en blijf het opvoe-
den in de vrees des Heeren.

Mijn duurbaar kind, vaarwel, groei op
in wijsheid en in deugd. Eer uwen vader en
wees mij indachtig in uwe gebeden.

Vaart wel, duurbare moeder, zusters,
bloedverwanten, vrienden ; gedenkt mij
in uwe gebeden.

R. I. P.

Imp. Vanderdonckt Lessines