

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij geloofd,
al is hij ook gestorven, zal eeuwig leven. (Ev. H. Joan.)



† BID VOOR DE ZIEL †
van Mijnheer

Emiel VANDEN BOSSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

EMILIE DE PRIJCK

geboren te Godveerdegem den 10 Juli 1887 en godvruchtig
overleden te Erwetegem den 18 April 1939

Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.



Zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want de
dood is het einde van het lijden, de deur van het leven en
de ingang tot eene volkomene rust.

Met volle onderwerping aan den wil des Heeren, heeft
hij verduuldig den dood aanvaard, wel wetende dat zij die
met Christus in deze wereld lijden, in den Hemel met Hem
zich zullen mogen verheugen.

Duurbare Echtgenoot, zwaar is de beproeving die U
treft. Er staat u een lastige taak te wachten. Maar zoek
dagelijks uw steun in het gebed, dat sterkte geeft en kracht
om edelmoedig het hoofd te buigen en te zeggen: "Uw
H. Wil geschiede,," Wees daar goed van overtuigd: dat
gij niet alleen zult zijn, maar dat O. L. Heer met U zal zijn,
als gij Hem wilt zoeken.

Goede Kinderen, ik verlaat u vroeg Het is mijn vurigste
wensch dat gij deugdzaam opgroeit, dat gij kinderen zijt
van gebed en de ware steun van uw moeder door haar
bebulpzaam en gehoorzaam te zijn, door haar met liefde en
genegenheid te omringen.

Bidt allen veel voor mij, die mij duurzaam waart, en
denkt dat gij allen eens den zelfden weg zult opgaan.

H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons. 300 d. afl.

Uitgever Florent Rouckhout Erwetegem