

Onze Vader die in de hemelen zijt... uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

*'t Land verloor u... God verkoor u
Om te rusten v in den strijd,
Dien gij moedig en zoo bloedig
Hebt gesireden in den tijd.*

†

ROEMRIJK AANDENKEN VAN Gustaaf Van den Bossche

soldaat van 't 4 Regiment Lansiers
zoon van wijlen Pieter en Hortense Bogaert
*geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 23 Oktober 1892, doodelijk gekwetst
en overleden te Vinchem, aen 11 Juni 1918
versterkt door de H.H. Sakramenten.*
Lid der Jongelingscongregatie.

Gustaaf, oudste zoon eener talrijke familie, gaf zijn moedig en jeugdig leven, op de stem van zijn Koning, voor zijn bedreigde Vaderland. Na bijna vier jaren onverpoosd strijden, viel de heldhaftige jongeling voor de verdediging van den vadergrond. Hij mocht als sterveling de zegepraal niet meer vieren, maar als kristene gesneuvelde soldaat aanschouwt hij van uit den Hemel de verlossing van zijn land, dank de hulp van zijn weerstand.

Goede jongeling, die uw leven slachtofferdet voor God, Vaderland en Autaar, wij bewonderen en danken u, omdat gij ons allen tot den dood toe hebt verdedigd en den snooden vijand door uwe wapenfeiten hebt verjaagd.

Lieve moeder, diepbeproefde weduwe, ween niet meer over mij, mijn eeuwig lot is benijdenswaardig; beste broeders en zusters, staat moeder bij al de dagen van haar leven, en de God van vrede zal met u zijn. Beminde medebroeders der congregatie, weest onwankeibaar aan uw geloof gehecht; kristenen van Ste Maria-Audenhove, voor u leed en sneuvelde ik, weest mij dankbaar.

Geeraardsbergen, Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40.