

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI VAN DEN BOSSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

PRUDENCE DE GEETER

geboren te Oubraker, den 10 Juli 1849 en godvruchtig
overleden te Nederbraker, den 28 September 1918

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Met een standvastig geloof volgde hij in alles de schoone wet van God. In zijne duurzame familie heeft hij den geest der christelijke gevoelens doen leven; daarom heeft hij in haar midden verkleefdheid, vreugde en geluk genoten tot aan zijnen laatsten levenstonnd.

Minzaam zachtmoedig en goeohertig voor zijnen evenmensch en zijne talrijke vrienden, vond hij voldoening en geluk in eene altijd bereidwillige behulpzaamheid en bijzonderlijk in het bijstaan van den arme en noodlijdenden.

O God, gij hebt onzen zoo duurzamen Vader weggenomen. Hij die ons leven gelukkig maakte, laat ons heden in overgrootte droefheid. Maar naar zijn troostend voorbeeld van zijne laatste oogenblikken onderwerpen wij ons aan uwe vaderlijke besluiten en zeggen wij met hem in zijne pijnlijke ziekte: Godswil geschiede.

Beminde Echtgenoot en teergeliefde Kinderen, in uw midden heb ik gelukkig geleefd en teedere zorgen genoten. Om u valt mijn afsterven mij pijnlijk maar tevens om u gevoel ik troosten betrouwen in het vonnis van mijnen zoddelijken rechter. Blijft altijd uwe moeder en elkander beminnen. Bewaar mijn aandenken en verleen mij de hulp uwer gebeden. Ik geef u mijnen laatsten zegen en mijnen laatsten vaarwel.

Mijn Jezus barmhertigheid.

(300 d. a./l.)

R. I. P.

Nederbraker, Drukk. O. Suriaacourt.