

O heilig kruis, onder uwe schaduw rust ik.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

IYO VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van

VIRGINIE MEULENIJZER

*Geboren te Erwelegem en aldaar overleden den
17 Maart 1919, in den ouderdom van 76 jaren,
versterkt door de HH Sacramenten der Stervenden
Lid van 't Genootschap van den H. Jozef.*

Hij nam gewillig aan al 't gene hem overkwam
en was lijdzaam in zijne kwellingen.

Hij was voorzichtig in zijnen handel, verkleefd
aan den godsdienst, en vervulde op tijd zijne kris-
telijke plichten.

God zegt niet: gij zult duizende jaren, gij zult er
vijf honderd arbeiden voor het geluk des hemels;
maar Hij zegt: arbeidt ten tijde van dit kortstondig
leven, arbeid weinige jaren en daarna zult gij tot
beloening van uwen arbeid mogen rusten de
gansche eeuwigheid.

H. Aug,

Lieve *echtgenoot*e en gij allen die mij bemind hebt
vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Jozef, geef mijne ziel de eeuwige rust.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

R. I. P.

Druk. De Keyser & Schautteet Sottegem.