

Diep is de wonde die Gij ons toebrengt, o Heer,
doch wat ons troost, is dat Gij onze Vader zijt.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE DE DECKER

geboren te Ste Maria-Lierde, den 21 Juni 1863 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Sint Martens-
Lierde, den 25 Januari 1943, versterkt door de
troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

*Lid van den Bond van het H. Hart, confrerie van
de H. Barbara en 3^e orde van St Franciscus.*

In vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewan-
deld; hij was een vrome en overtuigde christen,
oprecht van gemoed, goedaardig, van eenieder
bemind en geacht.

Die den Heer vreest zal troost vinden op zijn
sterfbed en op den dag zijner dood zal hij gezegend
worden, Zalig degenen die in den Heer sterven,
van nu af, zegt de Geest, zullen ze uitrusten van
hunnen arbeid, want hunne werken volgen hen.

Afn. XIV. 43.

H. Maria op u heb ik altijd mijn betrouwen ge-
steld wees Gij mijn voorspreekster bij den Opper-
sten Rechter.

Duurbare echtgenoote, kinderen en bloedverwan-
ten vaartwel! Het is geschied zooals het den Heer
behaagd heeft, Zijn heilige wil moest geschieden.
Troost u, ik verlaat een aarde van ellende voor het
Rijk van vrede. Eens zullen wij elkander wederzien
in den Hemel. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.