

Voor dezen die den Heer vreezen, is er vrede in het  
leven, vrede in het afsterven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# LEO VAN DEN BOSSCHE

weduenaar van Mevrouw

## **OCTAVIE SOLÉMÉ,**

*geboren te Godveerdegem, den 2 Juni 1860 en  
overleden te Erwetegem, den 20 April 1933,  
voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van de Confrerie van de H. Barbara, van 't  
Genootschap der Xaverianen en de Zoete Naam Jezus.



De rechtvaardige sterft gerust; want zijne dood is  
de verlossing van het tegenwoordige en de ingang  
van een beter leven.

Trouwe echtgenoot was hij en goede en voorbeeldige  
vader. In werkzaamheid en gespaarzaamheid heeft hij  
zijn huisgezin opgebouwd; 't geluk der zijnen lag hem  
nauw aan 't hart en hij mag zich in zijne kinderen  
verheugen want zij spreken lof van hunnen vader en  
zijn om zijne dood diep bedroefd.

Zalig zijn zij die onder de bescherming leven van  
onze goede Moeder Maria, zij verlaat hare trouwe  
dienaars niet in hun lijden en vooral niet in 't uur van  
sterven

Bemide kinderen en kleinkinderen, God roept mij,  
nu ga ik bij Moeder in den hemel, hebt dank voor uwe  
genegenheid mij bewezen en blijft voort mij uwe liefde  
toon en met voor mij te bidden.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 300 dag. afl.

R. I. P.

Uitgever: Florent Rouckhout, Erwetegem