



BID VOOR DE ZIEL

van den Eerwaarden Pater

Leo Van den Bossche

missionaris van Scheut in China,
door roovers vermoord op zijn missiepost te
Kang-fang-ing-tze in 't vicariaat Swi-yuan.

<i>Geboren te Opbrakel,</i>	<i>14 Dec. 1886.</i>
<i>Te Scheut geprofest,</i>	<i>8 Sept. 1906.</i>
<i>Te Scheut priester gewijd,</i>	<i>16 Juli 1911.</i>
<i>Naar China vertrokken,</i>	<i>9 Oct. 1911.</i>
<i>In China gedood,</i>	<i>in Sept. 1927.</i>

Diep in zijn hart weerklonk de roepstem des Heeren: De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig in getal.

Ver weg is hij heengegaan naar het lastig zielen-
veld in de heidensche landen.

Moedig heeft hij de zoetste banden gebroken;
schreiend vaarwel gezeid aan zijn beminden, en
noot meer hebben zij hem nog weergezien.

Zestien jaar lang heeft hij in China gewerkt en
gezwoged om zielen te winnen voor zijn lieven
Jezus.

Duizenden verlaten christenen heeft hij geluk-
kig gemaakt naar ziel en lichaam; voor ontelbare
Chineesche weesjes en weggeworpen kinderen is
hij een liefhebbend vader geweest.

Wreede roovers kwamen zijn beminde schaapjes
bedreigen, maar als de goede herder heeft hij zijn
kudde verdedigd ten koste van zijn leven.

O God, gelijk uw Goddelijke Zoon, heeft hij
zijn kostbaar bloed vergoten tot veler verlossing.

Al weenen onze oogen, al breekt ons hart, wij
zingen U lof en zeggen U dank, omdat onze teer-
beminde Broeder waardig werd bevonden van de
martelkroon.

Heere, geef hem de eeuwige rust en dat het eeu-
wig licht hem beschijne.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen
op U. (300 d. afl.)

R. I. P.