

Gelijk het den Heer behaagde is het gebeurt, de
Naam des Heeren zij gezegend. (Job. I, 21.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Leon Van Den Bossche

echtgenoot van Mevrouw

Leontina Van Laethem

geboren te Ninove den 19 December 1866 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 Juli 1936,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een man eenvoudig en oprecht van harte,
vluchtte het kwaad en volhardde in de onschuld.

(Job. II, 3.)

Nooit heeft men uit zijn mond gehoord dan woorden
van kloekheid, openhartigheid en waarheid : het
was een sterke en oprechte ziel.

(H. Hieron.)

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijn handel en sterk verkleefd aan den
godsdiens; hij leerde God vreezen, de zonde vluchten,
God wel beminnen.

(Bonisius.)

Lieve Kinderen, gij zijt mijn vreugde en mijn
kroon ; blijft standvastig in den Heer. Doet wat gij
van mij geleerd en ontvangen hebt, wat gij van mij
gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met
U zijn.

(Philip. IV)

Eerbiedigt en steunt uw moeder gansch haar leven.

(Spreuken XXIII, 22.)

Brengt uw kinderen wel op en zij zullen uwen
troost zijn.

(Spreuken XXIX, 13.)

Bemide Echtgenoote, ik ga bij Benoît ; met Jacob
mocht ik zeggen : ik zal weenen tot ik met mijn kind
ten grave dale. Onze scheiding zal niet lang zijn : wij
zullen ons weerzien in den Hemel.

(H. Aloysius.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P.

(300 d. aflaat)

Drukkerij L. De Clercq. Burchtstraat, 40, Ninove.