

Onze dagen zijn als eene schaduwe op aarde,
en wij verblijven er slechts een oogeblik.

I. Parap.

†

TER GEDACHTENIS

van

Marcellus VAN DEN BOSSCHE

zoon van

OMER en IDONIE VAN HUFFEL

geboren te St-Blasius-Boekel,

den 16 Maart 1916 en aldaar aan de liefde zijner
ouders ontrukkt den 2 November 1921.

Laat de kleine kinderen tot mij komen, en
weert hen toch niet af; want voor de zulken is
het rijk van God. Marc. X. 14.

Gij zult met uwe palmen en uwe kronen voor
het altaar van het lam spelen. Off. Div.

Wat is het leven van den mensch? Een damp
die in weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt
Jac. IV. 15.

De Heer had hem ons gegeven, de Heer heeft
hem ons ontnomen, dat zijn heilige Naam gebe-
nedijd zij, Job. I. 21

Vaartwel, lieve ouders, ik moet van u schei-
den. Voor den troon van God in den hemel bid
ik Hem dat Hij u zoude zegenen voor uwe wel-
daden en goede zorgen.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

100 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr.L.Vekeman, opv. Haegeman-Cousy