

Zij heeft in de vrede des Heeren geleefd en
is in vrede gestorven. Job. I, 25

Bid voor † de ziel

van

Maria Theresia VAN DEN BOSSCHE

weduwe in 1^{ste} huwelijk van J-B. DEVOS

in 2^{de} huwelijk van Benoit DE CLERCQ,

Geboren te Everbeek, den 10 December 1863

en er overleden den 26 November 1941

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Deze kloekmoedige vrouw stichtte eenieder
door de heiligheid van haar leven, de eenvoudigheid
in haar woorden, de oprechtheid in haar wandel
en haar groote liefde tot God en den evenmensch.
H. Bonav.

Zij ontmoette droefheid en smarten en haar
ziekte was langdurig en pijnlijk; ellendige
maanden en droeve nachten bracht zij over;
nochtans was zij onderworpen aan den wil van
God. Job.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten, ik ben nu aan uw oogen ontrok-
ken, maar niet aan uw liefde. Ik bewaar de
zoete herinnering van uw aangekleefdheid en
van de zorgen die gij voor mij gehad hebt.
Stelt gansch uw betrouwen op God en bidt
voor mij.

Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 q. aflaat

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt