

Waakt, omdat gij niet weet, op wat uur uw Heer
komen zal. Matth. XXIV. 42



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE - ODILE VANDEN BOSSCHE

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

XAVEER SPITAELS

echtgenoot van Mijnheer

LEON DESMET

geboren te Sarlardinghe den 23 Februari 1869 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel den 5 Februari 1933.

Lid van de Derde-Orde van den H. Franciscus.

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied:
de Naam des Heeren zij gebenedijd. Job. I-21

De kelk van lijden en sterven is niet bitter, maar vol
van zoetigheid en troost voor degenen die den Heer
met getrouwheid gediend hebben.

H. Franciscus van Sales.

Deze vrouw was rechtveerdig in alles, godvreezend,
eenvoudig en rechtzinnig, goedhertig en vol medelijden.

Beweenen wij haar niet, zooals dezen die niet hopen,
maar wezen wij haar in onze gebeden en de H. Mis
indachtig.

Aanroept dikwijls Maria en gij zult zonder vrees zijn
in de uur der dood. H. Bern.

Duurbare Echtgenoot, vaartwel! ... Bewinde Kin-
den, eert vader al de dagen van zijn leven, staat hem
altijd ter zijde, en troost hem bijzonderlijk door een
godvruchtig en godsdienstig leven. Vaartwel, tot in den
Hemel, waar ik hoop u eens allen met mij vereenigd te
zien.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Druk. Wed. O. Surdiaccurt. Nederbrakel.