

J. M. J. FR. C. C.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven ;
want hunne werken volgen hen. Joh. Openb. 14, 93



TER ZALIGER GEDACHTENIS

der Eerweerde Moeder Vicares

Zuster **MARIA - VERONICA,**

in de wereld

Maria-Euphrasie Van den Bossche,

geboren te Opbrakel,	den 13 April	1863
in 't klooster der Zusters Clarissen- Coletienen te Geeraardsbergen in- getreden	den 6 Februari	1890
geprofest	den 7 Februari	1891
Vicares gekozen	den 26 Augusti	1925
godvruchtig overleden	den 22 April	1927

versterkt door al de troost en genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Waarlijk groot is hij, die eene groote liefde
heeft, die zich zelve klein acht.

Waarlijk wijs is hij, die al het aardsche als nietig-
heid rekent, om Christus te gewinnen.— En waar-
lijk geleerd is hij die den wil Gods volbrengt en
zijn eigen wil laat varen. Nav Chr. I. 3 hoofdst.

Haar mond was vol van lof om den roem des
Heeren te bezingen. Ps. 70

Zij bedroefde of beklaagde zich nooit, als de
Heer haar beproefde. Tob. 11

Verheugt en verblijdt U met mij, gij allen die
mij lief hadt, want ziet, wat ik begeerde aanschouw
ik reeds, wat ik hoopte bezit ik reeds. Deze is
mijn erfdeel geworden Dien ik op aarde uit al
mijne krachten bemind heb. H. Agnes

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Drukk. Vande Maele & Zoon, Geeraardsbergen