

Door het Kruis tot het Licht.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie VANDEN BOSSCHE

weduwe van Mijnheer

RICHARD FOUCART

geboren te Erwetegem den 5 April 1866 en er godvruchtig
overleden den 2 April 1939.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden
Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Zij was goed en zachtmoedig en van jongs af in de deugd opgevoed. Bekleed als de uitverkorene des Heeren, met teederheid, ootmoed, zedigheid en geduld, heeft zij haar leven voorbeeldig gesleten. Sedert lange jaren verdroeg zij den last eener smartelijke ziekte: hare godsvrucht en betrouwen op Jezus en Maria, ondersteunde haar in 't midden der hevigste pijnen. Maria, mijn hart heeft U altijd bemint, mijn tong uw lof verkondigd, mijn stervende lippen uw gebeden gepreveld. Sta mij bij, Moeder.

Wij beminden haar, en omdat wij haar beminden kunnen wij haar niet vergeten.

Duurbare Moeder, wij betreuren uw heengaan, doch het is geschied, gelijk het de Heer behaagd heeft; Zijn heilige wil weze geprezen.

Gij allen die treurt om mijn heengaan, weent toch niet als dezen die geen geloof hebben, Ik verschijn met gerust geweten voor God, ik was goed voorbereid.

Goede Kinderen, blijft voorbeeldige kristenen, dan komt gij ook eens in het Rijk van vrede en geluk.

Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U. 300d afl
H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons. 300 d. afl.

.....
Uitg. Rouckhout — Erwetegem