

Een haastige dood is niet altijd een onvoorziene dood en is dikwijls een groote genade. De dood is immers de weerklink van het leven. Voor haar dus mag die dood zacht genoemd worden omdat zij door een voorbeeldig leven was voorbereid.

†

geboren te Steenhuize op 8 September 1879 en schielijk overleden te Woubrechtgem op 1 September 1945 ;

gezalfd met de H. Olie

Lid van het genootschap der christene vrouwen en van den Bond van het Heilig Hart.

De duurzame afgestorvene, was een deugdzame christene, eene wijze echtgenote, eene voorbeeldige moeder, eene vrouw vol eenvoud en vreedzaamheid in haren omgang met den evenmensch. Hare bereidwilligheid om anderen te helpen en bij te staan, hare vrijgevigige mildadigheid en door en door christelijke naastenliefde wonnen haar de achting en de genegenheid van allen die haar kenden. Nooit heeft zij iemand ongetroost of ongeholpen heengezonden. Hare Kinderen waren het voorwerp van haar zorgen, ze opvoeden in eer en deugd was haar eenig doel, en door haar voorbeelden leerde ze hun den Heer vreezen en dienen.

O Maria al de dagen van mijn leven, heb ik u aanroepen en nooit te vergeefs, help mij nu door uw machtige voorspraak in den gewichtigen overgang naar de eeuwigheid.

Teergeliefde Echtgenoot, hard is de slag die u treft, troost u, onze scheiding is niet eeuwig, wij zullen elkaar wederzien in Gods eeuwigen woon. En gij mijne geliefde Kinderen en Kleinkinderen. Weest Vaders steun en troost al de dagen van zijn leven ; bewaart in uw geheugen de lessen en voorbeelden uwer moeder en ver-
geet mij niet in uw gebeden en H. Communien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 dag. af

Drukk. R. Van Boxstael - De Canck, Herzele