

De rechtvaardige sterft gerust ; zijne dood is het  
einde van zijnen arbeid en het begin van een beter  
leven.

H. BONAV.



ZALIG AANDENKEN

van

## MARIE LYDIE VANDENBOSSCHE

echtgenoot van

**ANTOINE DETANT**

*geboren te Everbeke, den 18 December 1880  
en aldaar overleden den 11 September 1910.*

voorzien door de HH. Sakramenten der stervenden

Zij heeft hare langdurige ziekte en kwellingen  
verdueliglijk verdragen, versterkt door deze woorden :  
Indien wij hier met Christus lijden, zullen wij met Hem  
verheerlijkt worden. ROM. 3.

Zij is niet meer, die blijde en met een zacht geduld,  
Gelijkt 't een christen past, zijn plichten heeft

[vervuld;

Zij, rijp voor de eeuwigheid naar een beter oord,  
Waar, met een reiner glans, een schooner heilzon

[gloort!

Ziet niet op 't graf dat slechts zijn stoff'lijk kleed  
[omknelt.

Maar richt het oog, waar zij haar woning stelt.

Vaartwel beminde echtgenoot kinderen moeder  
broeders en zusters weest afkeerig van het kwade  
gehecht aan het goede ; in de broederlijke liefde  
hartelijk jegens elkander ; vurig van geest : den  
Heer dienende, volhardende in de deugd en in  
het gebed.

Genadige Jesus geef haar de eeuwige rust.

R.

I.

P.

Druk. Arm. Depessemier, Everbeke.