

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Nathalie Van den Bossche

echtgenoot van Mijnheer

Felix Van Haldergem

Lid van den wekelijkschen Kruisweg

geboren te Ophrakel den 27 Januari 1828 en aldaar
godvruchtig overleden den 10 Januari 1913

Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene ware kristene vrouw, vol geloof, haar geluk zoekende in het volbrengen van hare plichten als goede echtgenote en deugdzame moeder. Hare kinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen. Zij verwijderde ze van 't kwaad en trachtte hun gedurig het goed in te planten.

Zij was zacht en eenvoudig, de kroon van haren man, de vreugd van haar huisgezin.

Zij heeft allengskens haar einde zien aankomen en er zich toe bereid met volkomene onderwerping aan den heiligen wil van God. Hare gewone spreuk was : Gelijk het God beliest is mij wel.

Beminde Echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, de dood scheidt ons, maar breekt onze liefde niet, tot wederziens in den hemel. Dank voor uwe zorgen en vaart wel, leeft vereenigd en bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, gij waart mijnen toevlucht.
(300 d. aflaat.)

Jezus, Maria en Jozef dat mijne ziel met U in vrede ruste. Amen.
(300-d. aflaat)

Geeraardsbbergen, Drukk. Gebroeders HYLEBOS