

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus VAN DEN BOSSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE SLOOVER

geboren te Opbrakeſ den 8 December 1847 en
aldaar overleden den 23 November 1913.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Hij was een rechtschapen man, overtuigde Christen, goede vader, zorgende voor zijne kinderen, en door zijnen minzamen omgang had hij vele vrienden verworven.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam; al het geluk dezer wereld verdwijnt op het oogenblik dat wij er denken van te genieten.

De Engel die mij van alle kwaad verlost heeft, waak over onze kinderen.

Beminde Echtgenoote, geliefde Kinderen, volgaarne hadde ik met u nog eenigen tijd verbleven, doch de Heer roept mij, ik onderwerp mij. Troost u in uwe droefheid, dat uw geloof in het eeuwig leven vurig weze, en gij zult bij de zware beproeving die u drukt nog grootelijks vertroost zijn.

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacoort.